

HEADING SOUTH

OP AVONTUUR IN MAIO

Tekst: Martijn Dekkers. Foto's: Martijn Dekkers en vrienden

Op zoek naar avontuur trekken Martijn Dekkers en zijn vrienden jaarlijks naar het Hoge Noorden. Daar beleven zij keer op keer topvakanties! Eigen boot, eigen plannen, alles lekker zelf uitdokteren en beloond worden met prachtige vissen: mooier kan het haast niet. Toch gooide dit clubje afgelopen jaar het roer om. De naald van hun kompas wees naar het zuiden deze keer: een ander continent, andere visserijen, andere vissoorten én andere weersomstandigheden. Hun bestemming: Maio, Kaap Verdië. Over die trip vertelt hij in deze bijdrage...



Een eiland dat werkelijk alles heeft waar vissers happy van worden.

Maio blijkt een waar vis-Walhalla te zijn...





Op Maio weet je nooit wat je aas zal grijpen!

Vanuit Amsterdam vliegen we naar Lissabon om vervolgens door te vliegen naar het eiland Praia. Daar overnachten we in een prima hotel, waar we na het ontbijt opgepikt worden door Michael, eigenaar van Maio Fishing Club. Met de Dimeu, de boot die de gehele week ter onze beschikking staat, varen we richting Maio. In de hoop een marlijn of andere grote vissoort tegen te komen varen we al trollend richting Maio. Een aanbeet zat er helaas niet in, een mooie rit was het daar in tegen zeker. Aangekomen in de Dutch Anglers Bar waar het ontbijt en diner iedere dag wordt verzorgd, valt je mond open van verbazing. Op de foto's die aan de wand prijken, staan de mooiste vangsten. Nederlandse recordvissen, Europese recordvissen en zelfs wereldrecords, de ene claim na de andere komt voorbij. We zijn aangekomen in het vis-Walhalla.

Vergeleken met het vissen in Noorwegen vertrek je met twee vingers in de neus naar Maio. In plaats van twee zware koffers volstaat hier een enkele koffer ruimschoots. De zware kleding en pakken mogen thuis blij-

ven, een paar korte broeken, shirts, sokken en boxers nemen hun plaats in. Je hoeft niet eens hengelsportmateriaal mee te nemen als je dat niet wilt, want Maio Fishing Club is voorzien van alles dat je nodig hebt voor de perfecte vistrup. Vooraf hadden we met Michael besproken welke vissoorten we wilden vangen en maakten we samen een plan. Voor de echt grote vissoorten zoals wahoo, diverse middelgrote en grote haaien en roggen, maakten we

Overdag gingen we vaak strandjuten – en het is heel bijzonder wat je dan allemaal vindt!



gebruik van zijn spullen. Zelf zorgen we voor het minder zware materiaal, want we wilden graag ook in de weer zijn met onze eigen hengels. We namen dus allemaal een lichte spinhengel en een jighengel mee. De spinhengel gebruiken we vanaf de kant, de jighengel vanaf de boot.

DAGINDELING

Vooraf hebben we besloten te vissen in twee groepen van drie personen, die afwisselend vanaf de kant en vanaf de boot vissen. Op deze manier vist iedereen drie keer vanaf de kant en drie keer vanaf de boot. Ook wisselen we regelmatig van samenstelling zodat we allemaal een keer samen gevestigd hebben, zeker zo leuk natuurlijk. Iedere dag genieten we om 8 uur van een heerlijk ontbijt. Heerlijk geurende broodjes, gebakken eieren, kaas, ham, maar ook appels, peren en overheerlijk drakenfruit, we vechten nog net niet om het laatste stukje. De sapjes en koffie maken het ontbijt meer dan compleet. Na het ontbijt scheiden de wegen tussen de kant- en de bootvissers. De bootvissers vertrekken direct naar de haven, de kantvissers moeten langer wachten voor er gevestigd kan worden. Zij vissen hoofdzakelijk in de donkere uurtjes. Liggen zij dan heel de dag op een strandstoel? Allesbehalve! Er is op Maio zo ontzettend veel te doen dat



ook de kantvissers een gehele dag drie keer kunnen vullen. Wij hebben het geluk dat Sam van Ierland onze gids voor de kantvisserij is. De kennis van deze twintigjarige is enorm en met zijn chronische visdrang is Sam dé persoon om ons deze week te begeleiden. Iedere dag sluit Sam aan bij het ontbijt en bespreekt hij met de kantvissers de visserij voor de komende avond. Daarna neemt hij ons de gehele dag op sleeptouw. Snorkelen, strandjuten, zoeken naar schilpaddennesten, vissen op de mooiste stranden, lokale lekkernijen en eten in de beste tentjes zijn maar een paar van de activiteiten die we onze dag voorbij laten vliegen.

BOOTVISSEN

Elke dag gaan we vissen op anker. Op weg naar de stek trollen we met grote diep- en ondiep duikende pluggen. Twee hengels staan uit aan bakboord en twee aan stuurboord. In de steun op de bovenste reling staat een hengel met een pinrig voorzien van een ballyhoo, die Sam speciaal voor ons heeft geprepareerd. Je kan er zomaar een zeilvis op vangen, zijn de laatste woorden die we meekrijgen. Maar de meeste aanbeten zouden toch van Wahoo of Mahi Mahi komen normaliter. Marlijn zou ook nog kunnen, maar daar is het nu het seizoen niet voor. De eerste dag staan Arjan, Casper en ik aan boord. De loting heeft bepaald dat Casper de eerste aan-

beet voor zijn rekening neemt. We zijn nog geen tien minuten de haven uit en er volgt een doffe dreun op de meest rechtse hengel. Op het moment dat Arjan me aantikt om te vragen of ik het ook gezien heb, krijgt de reel boven ons het uit. De pinrig is gegrepen en Casper begint aan een rete-spannend gevecht. Net als een wahoo blijft zijn tegenstander op grote snelheid alle kanten op zwemmen. De verbazing is groot als er een prachtig rugzeil door het wateroppervlak breekt. Een verrassende zeilvis, en nog een beste ook. Eenmaal aan boord assisteert Arjan Casper terwijl ik foto's neem en mee geniet. Er volgen trollend geen aanbeten meer en het anker gaat uit. Michael zet de grote haaienhengel uit. Arjan heeft de volgende beurt en hij heeft zijn zinnen gezet op een dikke tijgerhaai. Hopelijk heeft die trek in de rog die we aanbieden op een 14/0 circlehook... Behalve de afgesteunde hengel kan ieder voor zich kiezen welke visserij hij wil doen. Grofweg is er keuze uit vissen met stukjes aas op diverse soorten, met groot aas op middelgrote haaien en wat andere grote vissoorten, of jiggen. Om de boel een beetje af te tasten, besluiten we alle drie een andere visserij te gaan doen.

De grootste variatie aan soorten vang je hier met kleine stukjes aas. Allerlei vormen, kleuren en maten passeren de revue. Rainbowrunners, jacks, papegaaivissen, breams, snap-



pers, het komt allemaal voorbij. De visserij is supersimpel. Een onderlijntje voorzien van twee haakjes met daarop een stukje tonijn wordt naar de bodem gebracht door middel van een stuk betonijzer. Net boven de bodem krijg je snel aanbeten, eerst wat gepluk en dan een aanbeet die door zet. Het is prachtig om de felgekleurde vissen uit de diepte omhoog zien te komen.

Lekker chill aan boord van de perfecte boten van Maio Fishing Club.



We vangen de mooiste soorten.

Het jigen is een actievere visserij. De naam doet het al vermoeden: een speedjig moet je aan hoog tempo omhoog vissen. Na het raken van de bodem sluit je de beugel van de molen en werk je de speedjig naar boven. Het is een techniek die je even door moet krijgen, maar daarna ben je verkocht. Vanwege



Gierende slippen waren de orde van de dag.

de snelheid die je in de jig brengt, is een aanbeet nooit twijfelachtig. De hengel gaat direct krom en de slip doet zijn werk. Een of twee keer extra de haak zetten en drillen, stevig drillen. Deze visserij is vooral lonend vanuit een driftende boot, maar ook op anker kan het prima werken. Alleen ben je dan afhankelijk van groepjes vis die onder de boot door zwemmen. We proberen geregeld of dit het geval is. Komen er vissen onder de boot door, dan is het iedere worp wel raak. Af en toe lijkt het wel wat op makreelvissen, maar dan met gierende slippen en prachtige vissen!

We krijgen drie keer een kans op een tijgerhaai. Zowel Arjan, Casper als Johan weten er een te vangen. Voor alle drie is dit hun grootste vis die ze ooit gevangen hebben. De kans is groot dat dit zo blijft, maar een zekerheid is dat niet, want we hebben nog meer dan genoeg plannen voor de toekomst.

UITBLAZEN MET POPPERS

Wanneer de bootvissers rond de klok van 18 uur terug in de haven komen, wordt er snel gedoucht en bereiden we de materialen voor de volgende visdag weer voor, tot het diner. Op het menu staat iedere

dag de gevangen vis van de dag daarvoor. Wahoo blijkt een uitzonderlijk lekkere vis te zijn. Gebakken, gegrild, sashimi en ceviche, wat een genot. Aangevuld met verse frietjes, rijst, kip en groente zijn we nog blij dat we onze vingers er niet bij opgegeten hebben. We zijn hier gekomen om te vissen, en slapen doen we dan ook niet veel. Na het eten trekken we er stevast weer op uit om wat stoom af te blazen. Sam heeft hier de ideale stek voor! Het is geen gemakkelijke visserij, maar wanneer alles goed gaat is de beloning ook groot! Op deze stek komen in de donkere uurtjes grote Horse Eye Jacks jagen. Het is een moeilijke stek met veel obstakels en een hoofdclampje is uit den boze. Het enige moment dat we die mogen gebruiken, is wanneer er een grote jack gehaakt is. Verder moeten we het doen met het licht van de maan en de sterren. Dikke poppers en stickbaits moeten deze fantastisch vechtende vissen over de streep trekken. Veel lawaai maken zodat de popper flink opvalt is het devies. In het donker zie ik de actie van de popper niet, maar ik luister goed naar het geluid dat hij maakt.

Een tijdje gebeurt er niets, maar als ik de actie laat voor wat het is en me vooral concentreer op zoveel

mogelijk lawaai produceren, slaat mijn hart over. Drie, vier en zelfs nog meer lichtgevende schimmen achtervolgen de popper tot bijna aan mijn voeten. Iedere worp opnieuw doen ze dat, maar een aanbeet blijft uit. De opwinding maakt plaats voor lichte frustratie. Ik ga even bij Sam informeren of hij de oplossing heeft. Veel lawaai maken dicht onder de kant is het advies. Bij de volgende achtervolging besluit ik de popper een paar meter voor mijn voeten op het water te slaan. Direct wordt er agressief gereageerd. Als ik de popper twee seconden stil laat liggen, explodeert het water en de slip giert het uit. Het enige dat ik kan doen is de druk er vol op houden. Hoe minder lijn ik toegeef, hoe minder kans dat er een obstakel wordt bereikt. Het gevecht is intens, keer op keer volgt er een uitbarsting die me meters lijn kost, maar alles loopt goed af. Sam helpt me de vis te landen. Drie opgewonden vissers staan vol verbazing te kijken naar de prachtige Horse Eye Jack. Ik stop met vissen en wil rustig de dag en deze geweldige vangst laten bezinken. Arjan en Thijs pakken snel de hengel weer en krijgen beide een dikke aanbeet. Helaas verliezen zij het gevecht. Later in de week zouden ze dit ruimschoots goed maken!



KANTVISSEN

Vissend vanaf de kant hebben we het vooral voorzien op diverse haaien- en roggensoorten. Speciaal voor deze visserij heeft Michael twee zwaardere strandhengels met dito molens. Robuust en hufterproof zijn wel de goede woorden voor deze opstelling. Het systeem waar mee gevist wordt, is ontzettend simpel. De dikke gevlochten hoofdlijn wordt voorzien van een 120/00

mm dikke leader van 10 meter. Vanwege de ruige bodem die bezaaid ligt met stenen, is deze leader een must. Aan het einde van de leader is een xxl swivel gemonteerd. Het werpgewicht wordt met een breeklijntje aan deze swivel gemonteerd. Ook wordt de onderlijn hier aan geknoopt: 120 cm nylon van 100/00 en op het einde 20 cm staaldraad. Als haak gebruiken we standaard een grote circlehook.

Aan zo'n loeisterke Horse Eye jack heb je de handen vol!



Een grote wahoo is een lust voor het oog.

Een aanbeet op de grote hengel staat garant voor spektakel. Sam legt alles van A to Z uit. Hoe bevestigen we het aas, hoe en waar werpen we in, hoe plaatsen we de hengel in de steun en wat te doen bij een aanbeet, we leren het allemaal. Op ons verzoek mogen we ook echt zelf met deze hengels aan de slag. Het is geen hogere wiskunde, alleen het zetten van de haak vraagt wel echt om aandacht. Dat lukt ook niet bij iedere aanbeet, maar als de haak dan vlees pakt, neemt de adrenaline ons helemaal over.

De grote hengels gaan regelmatig krom. Het zijn vooral verpleegsterhaaien die we vangen, afgewisseld met citroenhaaien en zwartpuntahaaien. Vooral de verpleegsterhaaien zijn echt groot. De meeste gaan vlot door de 2-meter grens, de grootste van de trip mat zelfs 230 cm. De bonusvis op deze hengels is voor mij. Na het inwerpen zet ik de hengel terug in de steun en draai de lijn iets strakker zodat de lijn niet tussen de rotsen voor de kant vast kan raken. Nog voor ik terug aan kan sluiten bij de barbecue die Sam voor ons heeft verzorgd, krijg ik wat



Eindeloze zandstranden waar je helemaal kunt uitleven.

Verpleegsterhaaien die vlotjes over de twee meter gaan!



tikken op de top. Voor de zekerheid ga ik bij de hengel staan. Als de slip dan begint te ratelen pak ik de hengel op en bouw ik langzaam de druk op. De circlehook zoekt zijn weg en doet zijn werk uitstekend, en dan gaat de geduchte tegenstander helemaal los. Niets, maar dan ook helemaal niets kan ik inbrengen. De vis zwemt in één streep richting een zandbank, de meters lijn vliegen van de molen. Hoeveel druk ik ook zet, ik kan niet voorkomen dat de vis de zandbank bereikt en er overheen het diepere water in zwemt. Dan stopt hij. Nu is het duidelijk dat ik het aan de stok heb met een grote rog. Hij heeft zich vacuüm gezogen aan de bodem en hoeveel spanning ik ook zet, er komt geen beweging meer in. Va weet de oplossing: hij bespeelt de lijn alsof het de snaren van een harp zijn. Dat blijkt op de zenuwen van de rog te werken, hij komt weer tot leven. Na een zenuwslappend gevecht krijg ik de mega dikke pijlstaartrog tegen de kant. Nu is het echt oppassen geblazen. Zijn stekel is niet enkel gevaarlijk vanwege zijn grootte, maar zeker ook vanwege het gif dat er in zit. Sam en Va nemen het nu even over, de stekel wordt afgedekt en de haak verwijderd. De pijlstaartrog is een vis waar ik in Nederland geregeld op vis en met vissen van enkele kilo's zijn we super blij. Nu mag ik poseren met een vis die vlotjes over de 150 kg gaat! Ik kan mijn geluk niet op.

SPINHENGELS

Om de tijd tussen de aanbeten te doden hebben we onze lichte spinhengels meegenomen. In de laatste uurtjes daglicht werpen we met allerhande licht kunstaas. We gebruiken vooral oppervlaktkunstaas en kunstaas dat ondiep loopt. Dieper lopend kunstaas ga je gegarandeerd verliezen in de rotsen. Wat we allemaal vingen kan ik niet opnoemen, het waren simpelweg te veel soorten om ze op te kunnen sommen. Diverse jack-soorten, groupers, triggerfish, het vergrijpt zich allemaal aan ons kunstaas. Het waren niet de allergrootste vissen,



maar ze waren wel supersterk en zorgden voor een prachtige dril. Wanneer het daglicht verdreven wordt door de prachtige sterrenhemel en de maan, wisselen we van techniek. Nu is het tijd om met aas te gaan vissen. Het kunstaas wordt verruild voor een jojo-onderlijn die voorzien is van een circlehook maat 4. Een stukje staal voorkomt dat een eventueel gehaakte haai alles afbijt. Direct als het aas de bodem raakt, voel je geknabbel van kleine visjes. Dit geknabbel is een hele goede indicator of je nog aas aan de haakt hebt. Houdt het geknabbel op, dan moet je verversen. We vangen dezelfde vissen als met het kunstaas, maar nu afgewisseld met haaien. De haaien zijn een stuk kleiner dan

met de grote hengels, maar met vissen tot ruim een meter hebben we behoorlijk wat werk met de spinhengels.

Welke visserij we ook doen, de tijd lijkt met het tij opgezogen te worden. Voor je het in de gaten hebt, zit de visdag er al weer op. Mede door de vele aanbeten, de prachtige vissen, ons gezelschap en natuurlijk ook de fantastische uitzichten vergeten we keer op keer hoe laat het is. Dat we hebben genoten is een understatement. De zes dagen vlogen voorbij. Een ding weten we echter zeker: we komen terug, en dan staat de visserij op marlijn op het menu! ■

In het donker vingen we met aas vanalles en nog wat.

Welke visserij we ook doen, de tijd lijkt met het tij opgezogen te worden. Voor je het in de gaten hebt, zit de visdag er al weer op