





Twee vlieg- vissers in de Amazone

Mei 2024

Een weekend met allerlei interessante activiteiten. Bart en ik zaten daar op uitnodiging vliegen te binden. In een andere stand Joris Nieuwenhoff en John Smit. Zij promootten daar hun droomreizen.

TEKST **RONALD POP**
FOTO'S **BART REITSMA EN RONALD POP**



Heel aanstekelijk, want het duurde niet lang of wij begonnen ons een voorstelling te maken van hoe het zou zijn om in de Amazone onze vliegenlijnen te gaan strekken. Om te ervaren hoe het is om in de jungle uitzonderlijke vissen te haken, met name de tot de verbeelding sprekende Tucunaré, de peacock bass/pauwoogbaars. De voorstelling werd werkelijkheid! Januari 2025 zouden wij naar de Amazone gaan!

De reis en de bestemming

Reisdoel was de Rio Negro, niet ver van Barcelos, diep in de Amazone. De eerste vlucht was van Amsterdam naar Rio de Janeiro en na een overstaptijd van drie uur zijn we direct weer doorgevlogen naar Manaus, een miljoenenstad in de Amazone.

Oorspronkelijk was de planning om vanuit Manaus met een watervliegtuig direct door te vliegen naar onze eindbestemming. Echter, zoals het wel vaker met plannen gaat, gooit de natuur nog wel eens roet in het eten! Door de lage waterstand was de Houseboat, ons drijvend hotel, uitgeweken naar de Ria Araca, een zijrivier van de Rio Negro. In plaats van een watervliegtuig zijn we met een kleine chartervlucht verder doorgevlogen naar Barcelos. Een snelle motorboot heeft ons uiteindelijk naar onze eindbestemming gevaren. Geweldig hoe

deze organisatie berekend is op dit soort wijzigende omstandigheden. Het feest kon beginnen!

De Houseboat is een soort van dubbeldeks woonboot die van allerlei gemakken voorzien is. Je vindt er acht eenpersoonskamers, die allemaal voorzien zijn van een ruim bed en een aparte badkamer met toilet en douche. Op het bovenste dek is een ruime eetzaal aanwezig met daarbij een bar en een zithoek. En chillen na je visdag doe je op het bovendeck in de buitenlucht. Nagenieten onder het genot van een biertje of een caipirinha. Gedurende de week is de Houseboat telkens verplaatst, zodat er telkens weer nieuwe stekken bevestigd konden worden.

Achter de Houseboat hingen vier skiffs die ruimte boden aan twee vissers en een gids. Onze groep vissers bestond uit vier Nederlanders en een Belg. Vanuit

Amerika zijn er nog twee Amerikanen ingevlogen en met John, onze Nederlandse reisleader, was daarmee onze groep van acht vissers compleet! Bij aankomst op de boot werden de koppels (je vist met twee vissers vanuit een skiff) aan een gids gekoppeld, met wie je de rest van de week dan zou vissen. Onderling kon je afspreken om eens een dag van vismaat te wisselen als je dat leuk vond. Aangezien Bart en ik een voorkeur hebben voor 'Fly only' hebben wij deze week samen gevist.

De gidsen voor onze groep waren allemaal locals die in de directe omgeving van de rivier wonen en heel goed bekend zijn in dit gebied. Junior was onze gids. Aangezien wij geen Portugees spreken en zij geen Engels was de communicatie een uitdaging! Met handen en voeten en hun geduld en toewijding lukte het prima.



De voorbereiding en het materiaal

Trips als deze vragen om een goede voorbereiding. Gelukkig is dat tot in de puntjes door de reisorganisatie geregeld. Een etentje, in december in Utrecht, was een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse deelnemers en onze Belgische vriend. Natuurlijk werden de noodzakelijke wetenswaardigheden uitgewisseld. Ter voorbereiding kregen we een mooi overzicht toegestuurd, waarin gedetailleerde informatie voor de reis stond. De kennismaking verliep soepel en iedereen had een goed gevoel, wat het enthousiasme en ongeduld alleen maar vergrootte.

Wij zijn niet gemaakt voor de jungle! Om ervoor te zorgen dat we gezond weer terug zouden komen, hebben we ons laten vaccineren tegen onder andere

DTP, gele koorts en Hepatitis A. Tevens namen we uit voorzorg malariapillen mee.

Voor Bart en mij was het zaak om in aanloop naar de trip de juiste vliegen te binden en de juiste hengels, reels en overige benodigdheden te regelen. Vanwege mijn tropenvisserij had ik in feite al veel van wat ik voor deze trip nodig had: vliegenhengels in de klasse #9 en 10 en mijn vliegenreels met tropenlijnen. Voor de zekerheid kocht ik nog een Warmwater predator-lijn in de klasse #9 die specifiek bedoeld is voor het vissen op peacock bass. Daarnaast tropenkleding, een goede vispet, een buff, een opvouwbaar regenjack en één of twee goede zonnebrillen. Verder nog dingen als een hakenslijpsteentje, schaar, onthaaktang, tropenhandschoenen, stripvingers, een tasje met verbandspullen, pleisters, Deet en zonnebrandcrème.

In de Amazone werd heel snel duidelijk waarom de zon 'koperen ploert' genoemd wordt. Zelfs onze gidsen pakten zich dik in om zich tegen de zonnestralen te beschermen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar aan onze voeten hadden wij Crocs. Je leeft een week op het water en lopen doe je niet veel. Een strikte bagagelimiet van maximaal 15 kilogram - de rest bleef achter in het hotel in Manaus - laat naast je visuitrusting, niet veel ruimte voor kleding. Geen probleem, want er werd dagelijks gewassen.

Vanwege mijn tropenvisserij had ik in feite al veel van wat ik voor deze trip nodig had

Onze vliegen waren poppers en streamers, van het formaat



Streamers en poppers voor de peacock

die we hier ook voor de snoek gebruiken, en grote Clouser Minnows. Blauw/wit deed het op veel momenten erg goed. Andere kleurencombinaties als oranje/groen of rood/geel bleken heel goed bruikbaar, evenals EP-patronen met een kleurstelling van een kleine peacock bass. De haken moeten van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Wanneer je een grote peacock bass haakt, die direct onder een boomstam of tak wil duiken, moet je in de ankers kunnen gaan en mag de haak niet uitbuigen! Wij gebruikten Tiemco 600SP haken of Ahrex Bluewater of Beast Fleye haken, in de maat 4/0 tot 6/0. Leaders moeten sterk zijn. Fluorocarbon van een meter of twee met een trekkracht van 55 of 60 pond, is geen overbodige luxe. Buigen of barsten zogezegd...

Het vissen

Zes dagen vissen lijkt weinig. Voor ons was dit meer dan genoeg! We maakten lange dagen. Om vijf uur op, de hengels en tas klaarleggen, onder de douche en aankleden. Rond zes uur zaten we aan het ontbijt en meestal stapten we rond 06.45 uur in de boot om naar onze eerste stek te varen. Dat kon twintig minuten duren maar we zijn ook nog wel eens langer onderweg geweest voordat we onze eerste worpen konden maken. Normaal gesproken visten we dan tot vijf uur in de middag met een kleine lunchpauze rond 12.30 uur. We wisselden niet af en visten beiden aan een stuk. Wanneer een schitterend ogende lagune niet de gewenste vis opleverde, wisselde de gids van stek. Zo visten we afwisselend in kleinere kreek, grotere lagunes en soms ook op rivieren die een paar kilometer breed kunnen zijn. Vanaf de boot viste je veelal op een afstand van vijftien meter parallel aan de oever. Wij wierpen onze streamers of poppers dicht naar de kant. Heel veel oevers in de Amazone liggen bezaaid met omgevallen bomen en takken en dit zijn nu juist de plekken waar

de peacocks in dekking liggen! Een echte ambush-predator. Die takken vormen een goede bescherming voor ze tegen dolfijnen, reuzenotters en kaaimannen! Voor ons maakten deze obstakels de visserij tot een ware uitdaging. Regelmatig zaten we vast aan takken of stronken die we niet gezien hadden of gemist. Gelukkig kon onze gids de boot dan naar zo'n plek manoeuvreren en onze vliegen weer losmaken. We hebben heel weinig vliegen verspeeld. De vliegen die we verspeelden, zijn ten prooi gevallen aan de piranha's. Die zijn in staat om in no-time je streamer kort en kaal te vreten!

In deze jungle is alles of groot, of snel, maar bijna altijd sterk. De aanbeten van peacocks zijn snoeihard en ze verbazen je! Relatief kleine vissen vechten hard! We vingen veel peacocks met lengtes van 35 tot 50 cm en dat zijn hele mooie vissen. Die zorgen er werkelijk voor dat je hengel buigt tot in de handgreep! We misten opvallend veel aanbeten. De vissers in onze groep die met spinhengels visten, vingen meerdere grote peacocks. Zij konden gemakkelijker afstanden halen en effectiever gebieden afvissen. En met echt grote peacocks bedoel ik dan vissen van boven de 80 cm en een gewicht richting de achttien tot twintig pond.

Zelf had ik het geluk om in een kreek een grote peacock op de streamer te haken. Met veel kracht kon ik de vis uit de takken houden, dacht ik. Toch wist de vis om een tak te duiken en zo zat hij muurvast. De gids bedacht zich geen moment en dook het water in. Behendig slaagde hij er in de vis weer los te krijgen en na een mooi gevecht konden we de vis landen. Deze ervaring, het vangen van een mooie veertien pond, maakte mijn reis compleet. De volgende dag heb ik de gids nog eens bedankt met een mooie fooi!





Vissoorten

Peacocks zijn er in diverse soorten. In het Amazonegebied zijn er zo'n achttien verschillende soorten met allemaal hun eigen tekening. In de groeiperiode veranderen ze zelfs van kleur. Wij vingen vooral de zogenaamde 'butterfly', een baars met drie grote zwarte stippen op de zijkant en de '3-stripe-peacock' met drie duidelijke zwarte strepen op de zij. Maar er zijn ook nog baarzen gevangen die weer een andere tekening hadden. Stuk voor stuk allemaal prachtige vissen en oersterk!

Naast de peacocks vingen we als groep ook nog piranha's, wolfvissen, dogfish (een soort zoetwater barracuda), jacunda's en arowana's. Het was iedere keer weer een verrassing wat er op je vlieg dook.

Wat is de Amazone overweldigend! Natuurlijk gingen we voor het vissen, maar aan de natuur, de ongereptheid, de schoonheid en diversiteit kun je je niet onttrekken. We hebben genoten. We hebben veel verschillende vogels

gezien: ijsvogels, gieren, allerlei soorten roofvogels, reigers, ara's, papegaaien en toekans. In het water ook reuzenotters, fantastisch om zo'n familie in het water tussen de boomstronken te zien spelen. Veel kaaimannen en niet te vergeten de dolfijnen! Bart en ik zijn ons een paar keer te pletter geschrokken! Net als je een peacock bass staat te drillen, komt er van onder de boot, met veel kabaal, een grote dolfijn in een poging om de vis van je haak te stelen. Dolfijnen zijn heel slim. Ze cirkelen in de buurt van een boot en wachten op het moment dat je een vis haakt. Ze zijn er als de kippen bij om die vervolgens te grijpen.

De zes visdagen zaten er toch weer snel op. Een spannende chartervlucht, we vlogen dwars door een onweersbui, bracht ons vanuit Barcelos weer naar Manaus. De dag erna vlogen we van Manaus naar Sao Paulo en van daaruit weer naar Amsterdam.

Naast de peacocks vingen we als groep ook nog piranha's, wolfvissen, dogfish (een soort zoetwater barracuda), jacunda's en arowana's.

Het was een enerverende maar lange reis. Het vissen was fantastisch net als de natuurbeleving. Voor geen goud hadden we dit willen missen. Alles van deze trip was tot in de puntjes verzorgd. Een Nederlandse reisleader is duidelijk een meerwaarde. Er gaan tijdens zo'n trip altijd wel zaken niet volgens plan, maar mannen zoals John weten voor alles een oplossing te vinden. Top!

Voor ons was de reis elke euro waard en we kijken met veel plezier terug op deze trip. Uit een selectie van foto's van alle deelnemers, viel na een paar weken een mooi fotoboek op onze deurmat. De herinneringen blijven dus... ~